

# Jaarverslag 2023 Stichting Levend Water Havenevangelisatie Terneuzen-Gent

In 2023 heeft Alexander Ebersson opnieuw de zeevarenden bezocht in de haven Terneuzen-Gent. Hij werd op de schepen en in de haven goed ontvangen.

In het havenpastoraat gaat het niet om de hoeveelheid schepen die bezocht worden, maar om de inhoudelijke kwaliteit van de ontmoetingen. Toch willen we een indruk geven van de hoeveelheid schepen die bezocht zijn; het zijn er in totaal 137. Bij de bezoeken aan de zeevarenden kon hij 267 Bijbels weggeven in, vooral, de volgende talen: Russisch, Oekraïens, Pools, Roemeens, Frans, Filipijns, Duits, Engels en Nederlands.

Op de scheepsbezoeken kon hij ook Bijbelse kleurboekjes in het Russisch, Pools en Engels uitdelen.

Dankzij velen die met het werk meeleven, ontving hij mutsen, snoepjes, kaarten, knuffels en nieuwe kleding om weg te geven.

Met kerst werden 250 kerstpakketten uitgedeeld. De zeevarenden waren vaak blij verrast en stonden open voor het Kerstevangelie.

Met Nieuwjaar deelde Alexander kalenders, chocoladerepen en mutsen uit.

Met Pasen gaven we 260 balpennen met chocolade en Engelstalige pocketkruisjes aan de zeevarenden.

In het afgelopen jaar mocht onze havenevangelist over het werk in de haven vertellen in Terneuzen, Hoek, Zaamslag en Gent.

Het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door de heren R. Mostert (voorzitter), J. Roest (secretaris) en M. Roest (penningmeester), vergaderde met de nieuwe bestuursleden Tonja en Alexander Ebersson op 12 februari en 10 oktober 2023.

De nieuwsbrief Havenevangelisatie Terneuzen-Gent werd door Tonja en Alexander gemaakt en kwam vijf keer uit. De website werd bijgehouden door Tonja.

Wij zijn dankbaar voor de hulp die wij in het afgelopen jaar kregen van velen die ons werk in de haven een warm hart toedragen en ons ondersteunen met gebed en materialen. Maar bovenal danken wij de Heere God die ons werk laat doorgaan en zegent.

Gesterkt door alle zegen in het afgelopen jaar kijken we met vertrouwen vooruit naar het jaar 2024. En dat vertrouwen stellen we in de Vader die bezongen wordt in Psalm 121. Hij, Die hemel en aarde (én de zee) gemaakt heeft!